

Uitnodiging Corporate Rituals:

Corporate Rituals is een co-creatie van een groep consultants die onderzoeken hoe oude wijsheden op een respectvolle manier geïntegreerd kunnen worden in het proces van team- en organisatieontwikkeling. Dit initiatief wil mensen inspireren en steunen om hier verder stappen in te zetten.

Deze bijeenkomst staat open voor iedereen die met groepen werkt en actief mee wil onderzoeken hoe je via rituelen en ceremonies Oude Kennis kan inzetten om beweging te creëren in organisaties, bedrijven en overheden. Je mag gerust ook mensen uitnodigen/ meebrengen die hiervoor interesse kunnen hebben.

SPOREN VAN TIJD VERWELKOM DE WIJSHEID VAN JE LICHAAM

Dinsdag 3 oktober 2017

Domein Koningsteen, Oxdonckstraat 168- 1880 Kapellen Op Den Bos

9.30u - 17.00u

zie ook: www.brio.works

Programma:

9.30u: Onthaal in de Iriszaal

10.00u: Welkom en verkennen van het thema door Veerle Meurs en Ria Verlinden

10.30u:

Dansvoorstelling met aansluitend ritueel en dialoog:

Sporen van Tijd

Farida Nabibaks

Farida Nabibaks is een bijzondere vrouw met veel talenten. Ze danst, is beeldend kunstenaar en gepassioneerd filosoof. Naarmate ze ouder werd ontdekte ze een wonde in zich, een wonde die al eeuwen oud is.

In deze Performance...

Een vrouwelijke afstammeling van deze onderdrukte culturen probeert met de slavernij geschiedenis in het reine te komen

Ze staat in de rij van diegenen die vóór haar geleefd en geleden hebben

Ze voelt wat zij hebben gevoeld

Hun pijn, hun onzichtbaarheid en inferioriteit, dat er geen weg hier vandaan leidt

Een oud gebed, ooit verboden, wordt gehoord

Een ritueel gezien

Het is alsof zij, haar voorouders, hier leven door haar

Uiteindelijk voelt ze hun kracht

Of is ze het zelf?



“De beelden die gedurende de Performance worden getoond, geven blijk van de vele slaven en contractarbeiders van verschillende culturele herkomst die hebben geleefd tijdens het 19e eeuwse Suriname. Toch was het de minderheid van witte families op de plantages die als ‘de inwoners’ werden gezien. De slaven en contractarbeiders waren meer in getal dan de Europeanen, maar ze hadden geen stem, geen scholing, niets. Ze werden zelfs niet gezien als mensen. Ze waren slechts bezit, werkpaarden en geseltuig. Dit verleden resoneert nog in mij...”

12.30u - 13.30u: Warm vegetarisch buffet + dessert

Tijdens de lunch zal een tafel voorzien worden voor mensen die willen meewerken aan een tweedaags festival in 2018

13.30- 16.30u: Verwelkom de wijsheid van je lichaam

Programma gefaciliteerd door Ria Verlinden en Veerle Meurs

16.30u: Afrondende cirkel

17.00u: Kans tot napraten

Tijdens de **pauzemomenten** is er ook kans om een zachte energetische behandeling te boeken. Zo al zeker door Dirk van Gijssel. Dirk is cranio sacraal en fasciae therapeut. In het lichaam is een dieper gelegen ritme tussen schedel en heiligbeen voelbaar. Het hele bindweefsel ontspant en je ervaart diepe rust en harmonie van lichaam en geest. Dirk biedt dit aan aan 15€ voor een verkwikkend kwartier.

Voor extra informatie kan je terecht bij Veerle Meurs: veerle@brio.works of 0494 334 606

Prijs: 120€ voor particulieren en 120€ (+ 21% BTW voor btw-plichtigen)

Tot 10 september geldt een vroeg-boek-tarief van 99€

Inschrijven: veerle@brio.works